

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 1904-1908 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΑΡΝΑΚΟΧΩΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Οι Βούλγαροι μετά την ίδρυση της **Βουλγαρικής Εξαρχικής Εκκλησίας το 1870**, προσπάθησαν να εκβουλγαρίσουν τους Έλληνες της Μακεδονίας.

Οργάνωσαν αποστολές με δασκάλους και Ιερείς και εκτόπισαν με βία τους Έλληνες από τις αντίστοιχες θέσεις. Οι Έλληνες αντέδρασαν και ξεκίνησαν την οργάνωση ένοπλων ομάδων.

Ο αγώνας στην περιοχή μας ξεκίνησε το **1903** και μετά από κάποια παύση, ξαναξεκίνησε το **1906**, πιο δυναμικά. Στις Σέρρες και στα **Δαρνακοχώρια**, Αρχηγοί ήταν ο **Καπεταν Δούκας** από την Νέα Ζίχνη και ο **Ανδρέας Μακούλης** από την **Δοβίστα (Εμμ. Παππα)**.

Ο **Δημοσθένης Φλωριάς** στρατιωτικός ακόλουθος στο Προξενείο των Σερρών, είχε δοσοληψίες με τον προπροπαππού μου **Γεώργιο Κυριάκου** - (Κυριακόπουλος) και τον προπροπροπαππού μου **Γεώργιο Ζάχαρη – Νιζάμη**, οι οποίοι οργάνωσαν τον ανεφοδιασμό, με όπλα και πυρομαχικά, των Ελλήνων της περιοχής.

Το Ελληνικό κράτος το 1906 έστειλε 20 φορτώματα με όπλα και πολεμοφόδια, τα οποία ήρθαν μέσω του Λιμανιού της **Αμφίπολης**, στο **Πεθελινό** και από εκεί στο σπίτι του **Γεωργίου Ζάχαρη – Νιζάμη**, και του **Κωνσταντίνου Κωσταντινίδη** ανεψιού του **Γεωργίου Ζάχαρη -Νιζάμη** τα όπλα τα μετέφεραν οι **Γεώργιος Μπεντούλης, Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, Κωνσταντίνος Σωτηρίου, και Ουστριάς *****,** μαζί τα πολεμοφόδια φθάσανε και δύο αξιωματικοί του Ελληνικού Στρατού με ονόματα, **Στρατής και Νίκος** και ανέλαβαν την οργάνωση του αγώνα.

Επίσης 107 όπλα και 70 κιβώτια φυσίγγια, χάρισε στον προπροπαππού μου, **Γεώργιο Κυριάκου** - (Κυριακόπουλος) ο προσωπικός του φίλος και **φυλλέληνας**, Τούρκος Μπέης των Σερρών με το όνομα **Ακίλ – Γιαούρ Μπέης**, για την ενίσχυση του αγώνα κατά των Βουλγάρων και τα οποία μετέφερε στο σπίτι μας ο υιός του **Θεολόγης Κυριακόπουλος** προπαπούς μου.

Η κρύπτη των όπλων υπάρχει ακόμα στο Πατρικό μας και χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος παλαιώσης κρασιού.

Επίσης η Σημαία που υψώθηκε από τον προπροπαππού μου στο σπίτι μας με την απελευθέρωση των Σερρών στις **28 Ιουνίου του 1913** με το παλαιό ημερολόγιο, (με το νέο ημερολόγιο η απελευθέρωση είναι **11-07-1913**), ακόμη φυλάσσεται ως σύμβολο του αγώνα εκείνου.



Με εκτίμηση

Μελπομένη Κυριακοπούλου του Κυριάκου